

Joop Boekhout

20 jaar

Tijdens het bombardement: omgeving De Trip

De avond voor het bombardement was ik opgeroepen om een mitrailleurnest te bouwen ter hoogte van De Trip. De hele nacht hebben we met een man of tien doorgewerkt, totdat er 's ochtends laag vliegtuigen overkwamen. Soms vlogen ze recht over ons heen.

Ze kwamen vanaf de kant van Schalkwijk. Ik werd door de Duitsers direct de loopgraaf ingetrokken. De mitrailleurs maakten veel herrie en de Duitsers schoten één vliegtuig neer. Het vliegtuig rookte enorm. Waar die is neergekomen weet ik niet, maar dat kan wel ver weg zijn geweest.

Toen na ongeveer 15 minuten de vliegtuigen waren verdwenen kwamen de Duitsers uit de loopgraaf. Ze hadden veel schik, vanwege het neergeschoten vliegtuig. Ze dansten op de grond.

Ik ben direct daarna naar Houten gelopen. Ik had toen niet in de gaten dat Houten was gebombardeerd. Door het geluid van de mitrailleurs heb ik niets van de bombardementen gehoord. Na een half uur kwam ik in Houten. Er stonden huizen in de brand. Bij ons thuis was een muur omgevallen, maar was niemand gewond.

Ik heb later gehoord dat in de ochtend verkenningsvliegtuigen boven Houten zijn gezien.